

Dank U Jezus Voor Uw Bloed

Bb F/A Gm
Eb Bb/D F

Bb F/A

Ik was ellendig

Gm

Ik weet nog hoe het was

Eb Bb/D

Ik was blind, de weg kwijt

Fsus F

Was verloren in de tijd

Bb F/A

Zonde bracht een afstand

Gm

De kloof was veel te wijd

Eb Bb/D

Maar hoe ver ik ook zou rennen

Fsus F

Uw oog was daar op mij

Bb F/A

Dus U baande een weg

Gm

bracht de Hemel dichtbij

Eb Bb/D

U verliet Uw eigen troon

Fsus F

bouwde Uw Koninkrijk in mij

Bb F/A

En daar aan het kruis

Gm

Werd mijn schuld toen vrijgekocht

Eb Bb/D

U brak de ketenen van dood

Fsus F

En mijn ziel vond daar weer hoop

Bb F/A Bb Bb/D Eb Bb

Dank U Jezus voor Uw bloed voor mij

Gm F/A Bb Gm F

Dank U Jezus U maakt me rein

Gm F Eb Bb/D Eb F Gm

Dank U Jezus U heeft mij bevrijd

Eb Bb F Bb

Bracht me van het duister naar Uw koninkrijk

Bb F/A

U ging namens mij

Gm

droeg mijn zonden in dat graf

Eb Bb/D

maar U bleef er maar drie dagen

Fsus F

want de dood hield U niet vast

Bb F/A

Nu is dood machteloos

Gm

En het leven eindeloos

Eb Bb/D

De verandering in mij

Fsus F

Komt door het bloed van Gods Zoon

Bb F/A Bb Bb/D Eb Bb

Dank U Jezus voor Uw bloed voor mij

Gm F/A Bb Gm F

Dank U Jezus U maakt me rein

Gm F Eb Bb/D Eb F Gm

Dank U Jezus U heeft mij bevrijdt

Eb Bb F Bb

Bracht me van het duister naar Uw koninkrijk

Eb

Er is niets of niemand sterker

F

Gm

Dan de wonderbare werken van het bloed

Bb/D

Het bloed

Eb

Nu zijn wij erfgenamen

F

Gm

Vrijgekocht door onze Vader door het bloed

Bb/D (laatste keer F)

Het bloed

Bb F/A Bb Bb/D Eb Bb

Dank U Jezus voor Uw bloed voor mij

Gm F/A Bb Gm F

Dank U Jezus U maakt me rein

Gm F Eb Bb/D Eb F Gm

Dank U Jezus U heeft mij bevrijd

Eb Bb F Bb

Bracht me van het duister naar Uw koninkrijk

Dank U Jezus Voor Uw Bloed

Ik was ellendig
Ik weet nog hoe het was
Ik was blind, de weg kwijt
Was verloren in de tijd

Zonde bracht een afstand
De kloof was veel te wijd
Maar hoe ver ik ook zou rennen
Uw oog was daar op mij

Dus U baande een weg
bracht de Hemel dichtbij
U verliet Uw eigen troon
bouwde Uw Koninkrijk in mij

En daar aan het kruis
Werd mijn schuld toen vrijgekocht
U brak de ketenen van dood
En mijn ziel vond daar weer hoop

Refrein

Dank U Jezus voor Uw bloed voor mij
Dank U Jezus U maakt me rein
Dank U Jezus U heeft mij bevrijd
Bracht me van het duister naar Uw koninkrijk

U ging namens mij
droeg mijn zonden in dat graf
maar U bleef er maar drie dagen
want de dood hield U niet vast

Nu is dood machteloos
En het leven eindeloos
De verandering in mij
Komt door het bloed van Gods Zoon

Refrein

Bridge

Er is niets of niemand sterker
Dan de wonderbare werken van het bloed
Het bloed

Nu zijn wij erfgenamen
Vrijgekocht door onze Vader door het bloed
Het bloed

Refrein